

Händer i Rappestad med omnejd

- 19 mars, kl. 19. Årsmöte, Eve Pantzar berättar.
- 30 april, kl. 20.30. Valborgsmässobål med fyrverkeri.
- 10 maj. Dressyr tävlingar vid ridklubben.
- 16 maj, kl. 10. Uppställning på Ekströmmen.
- 17 maj. Dressyr tävlingar vid ridklubben.
- 17 maj. Utflykt till Sya, samling kl. 14.30.
- 30 maj, kl. 10. Konfirmation i Rappestad kyrka.
- 6 juni, kl. 18. Nationaldagen firas i Bosses hage.
- 20-21 juni. Hopptävlingar vid ridklubben.
- 27-28 juni. Hopptävlingar vid ridklubben.



Den sista april är det majbål och fyrverkerier i Rappestad.



Nr 9, april 2009

Rappestad

Bladet



Änkegården i Rappestad, se artikel på mittuppslaget.

Ordförande ha ordet

Våren är här, vitsipporna är redan i full blom, talgoxen har ett vårligt ljud i strupen och koltrasten sjunger i grantoppen.

Nu är det dags att ta nya tag med nya aktiviteter (se sista sidan, Händer i Rappestad). Vi i styrelsen har försökt att sätta ihop ett program som vi hoppas ska passa alla. Vi ska bl.a. ha en utflykt till Sya hembygdsförening och då hoppas jag att så många som möjligt hänger med.

Vi har också en del aktiviteter som vi gärna vill ha er hjälp med. Vi ska rusta upp vagnen både invändigt och utvändigt. Vi ska ställa i ordning våra gamla saker så att det blir intressantare att titta på. Tyvärr är anslutningen lite dålig. Vi behöver hjälp av både tjejer och killar så hör av dig till någon i styrelsen.

Uno Berntsson

Se hembygdsföreningen hemsida!!

www.rappestad-hbf.se

Rappestad-bladet utges av Rappestads Hembygdsförening.
www.rappestad-hbf.se

Kontaktpersoner: Uno Berntsson 218000,
Magnus Gröntoft 80410, samt Stefan Blücher 81264

Nyheter på Hembygdsföreningens hemsida

www.rappestad-hbf.se är adressen till Hembygdsföreningens hemsida, där vi informerar om föreningens verksamhet.

Där finns också bilder från våra olika arrangemang, men även arkivbilder från äldre tider. Vi kommer efter hand att lägga in flera bilder från Rappestad med omnejd, både från förr och nu.

Om ni har några bilder som ni tror skulle vara av intresse att lägga in, så skicka dem gärna till stefan@rappestad-hbf.se. Skriv några rader om vad eller vem det är på bilden.

Vi som arbetar med hemsidan är Jessica A. och Stefan B. Förslag på vad som borde vara med tas tacksamt emot.

Stefan Blücher



Det äldsta Rappestad

Ur "Rappestad Storgård" från Länsmuseets rapporter av Olle Hörfors.

"Rappestads by ligger tillsamman med Fogelberg på en markerad höjd i landskapet. Före skiftena på 1600-1800-talen låg de flesta hemmanen i byn samlade på den nu obyggda sträckan mellan Storgården och Enkegården, undantaget prästgården och de båda Murgårdarna som låg söder om kyrkan. Murgårdarna, Enkegården och Storgården ligger kvar i ursprungligt läge medan Lillgården, Kronogården och de båda Nygårdarna 1850 skiftades ut till norra delen av byns område, nära gränsen mot Arnorp där de bildar en egen gles byfigur.

Den markerade bybacken vid Rappestad förefaller att ha varit bebyggd redan under stenåldern. Ett flertal fynd av stenxor av olika typer hittade på den gamla bytomten förvaras i Östergötlands länsmuseums magasin. Ytterligare yxor och ett guldmynt hittade i samma område förvaras på Statens historiska museer och finns redovisade i en utredningsrapport från UV-Linköping (Skjöldebrand 1995)."



Rappestads äldsta delar med Storgården i bakgrunden och Arnorpsvägen till höger i bilden.

Allt inom El Nyinstallationer Reparationer Service och underhåll

Peter Gunhardson
070-741 06 91



**GUNHARDSONS
ELEKTRISKA AB**

RAPPESTAD
590 47 Vikingstad

Änkegården i Rappestad

På bilden ser vi två stolta ägare av Änkegården omkring 1920. Det var Magnus och Alma Johansson som stod framför sitt hus som var byggt 1814. Då huset byggdes var Rappestad fortfarande en oskiftad by och alla husen låg runt kyrkan. Ca 40 år senare kom skiftesreformen och de gårdar som låg på fältet mellan Storgården (se förra numret) och Änkegården revs och flyttades ner på åkrarna mot Arnorp.

Änkegården hade på 1930-talet tre hästar, nio kor, fem ungdjur, tre grisar och 30 höns. Alla gårdarna i och runt Rappestad brukades då som självständiga familj jordbruk, med i stort sett samma ägofördelning sedan skiftesreformen. På Änkegården gav jord och djur en trygg inkomst och man byggde på huset och inredde vinden till bostad under 50-talet. Då fanns också gott om folk på gårdarna eftersom mekaniseringsgraden var låg och det fanns t.ex. en egen ladugårdsförman som skötte djuren på gården.

Den stora förändringen kom under nuvarande ägare Bertil Långh. Han och hans fru Ingrid, sondotter till Magnus och Alma, övertog gården 1960. I början brukade man gården med en liten traktor, men utan skördetröska. Skörden gjordes med självbindare och kärvarna lagrades i logen för att tröskas under höst och vinter.

Ganska snart krävdes dock kapital för att kunna rationalisera driften och köpa nya maskiner, t.ex. större traktorer, skördetröska, såmaskin, harvar, plogar, etc. Bertil valde då att samverka med sin svåger Gustav i Slycke för att få ett större och mer bärkraftigt jordbruk. Under den här tiden var jordbrukspolitiken inriktad på att skapa större och mer rationella gårdar och 60- och 70-talet innebar en snabb förändring, där maskinerna blev allt större och dyrare med krav på stora arealer. Änkegården utökade då sin åkerareal

med arrenden av övre och nedre Fågelberg, samt delar av Storgården.

Vid 60-talets början, fanns ett tiotal aktiva familj jordbruk runt Rappestad. Men detta ändrades gradvis och nu finns det bara ett par familj jordbruk kvar. Änkegården har upphört att vara familj jordbruk och marken brukas av Gammelstorp i Björkeberg, via ett skötselavtal. En utveckling som är den samma för nästan alla familj jordbruk runt Rappestad. Vi märker det på vår och höst då vi möter lantbruksmaskiner som tar upp hela vägen. De körs flera mil för att bruka åkrar runt om i Östergötland. Kanske dags för en ny jordbruksreform?

Magnus Gröntoft



Alma och Magnus Johansson, framför Änkegården i Rappestad, ca 1920.