

Händer i Rappestad med omnejd

- 22 mars, kl. 19. Hembygdsfören. årsmöte i förs. hemmet.
- 20 eller 27 april. kl. 19. Familjeträff i församlingshemmet.
- 30 april, kl. 20.30. Valborgsmässobål med fyrverkeri.
- 8 maj, kl. 17-19. Vårbasar i Lillebo fritidshem.
- 27 maj, kl. 10. Konfirmation i Rappestads kyrka.
- 24 maj, kl. 18. Cykelutflykt – hemligt mål.
- 6 juni, kl. 18. Korvgrillning i Bosses hage.
- Motorcykelutflykt – tid meddelas senare.
- Mopedrally – tid meddelas senare.



Stormen Per gick hårt fram i Rappestad den 14 januari.



Nr 5, mars 2006

Rappestad

Bladet



Fågelberg gård utanför Rappestad, se artikel på sidan 3.

Hembygdsföreningen 10 år

Den 25 november firade Rappestad hembygdsförening 10-års jubileum med fest i församlingshemmet och underhållning av "Stay Close". Föreningen bildades den 28 november 1996 och hade redan året därpå ca 230 medlemmar. Vår idé är att vi ska fungera både som hembygdsförening och byalag.

Vi ska dokumentera gamla saker, foton och intervjua äldre personer som kan mycket om bygden. Vi ska också arbeta för att bygden utvecklas utan att skada miljö och natur.

Genom åren har vi haft många olika aktiviteter. Vi ordnar med Valborgmässaöeld, gökotta, kurs i fågelskådning, tävling i pepparkakshus bakning, 6:e juni firande, linberedning, bussutflykter, familjeträffar och julmarknad för att bara nämna några. Föreningen har också startat en hemsida (www.rappestad-hbf.se) och ger ut en tidning "Rappestad Bladet".

Rappestad är inne i en tid av förändring. Många äldre flyttar och ger plats åt nästa generation. 13 nya villor har byggts de senaste åren. Vår förhoppning är att alla nya och gamla rappestadbör ska känna att Rappestad är deras hembygd.

Uno Berntsson

Rappestad-bladet utges av Rappestads Hembygdsförening.
www.rappestad-hbf.se

Kontaktpersoner: Uno Berntsson 218000,
Magnus Gröntoft 80410 samt Ulf Österberg 81609.



Som tack för julgransplundringen fick arrangörerna denna teckning av Mikaela.

Årsmöte i Hembygdsföreningen

Torsdag den 22 mars kl. 19, i Rappestads församlingshem.

Motioner som önskas behandlade lämnas till ordf. Uno Berntsson eller sekr. Ulf Österberg, senast torsdag den 15 mars. Vid årsmötet bjuder vi på fika.

Välkomna önskar

Styrelsen

Tjugondag Knut dansade julen ut

Det var 26 förväntansfulla barn med föräldrar samt mor- och farföräldrar som samlades i Rappestads församlingshem, för en sista dans kring granen. Renée Berntsson sjöng och Einar Samuelsson spelade dragspel.

Eftermiddagen inleddes med en långdanskavalkad genom köket, hallen och runt granen. Det såg riktigt klurigt ut en stund, när Jessica hade lindat ihop alla som i ett garnnystan, men efter en stund var allt utrett igen.

Jessica Anundsson



Julgransplundringen var uppskattad av både barn och vuxna.

Fågelberg gård i Rappestad

Var namnet kommer ifrån vet jag inte men det syns på en karta från 1660. Kanske är det stenhällen bakom huset som gett upphov till namnet. Då var Fågelberg en liten by, med några gårdar. Runt omkring låg smala jordtegar som ägdes och brukades av folket i byn.

I början av 1800-talet växte befolkningen i Sverige starkt. För att lösa försörjningen splittrades byarna, tegarna las ihop till större åkrar och husen i byn flyttades ut i mitten av sin nybildade mark. Därför heter gården där ridklubben finns också Fågelberg, eftersom husen flyttats från samma by.

Fågelberg by skiftades 1868 och gården som blev kvar brukades av olika lantbrukare till 1894, då den blev fattighus i kommunens regi. Fattigjonen bodde i huset och arbetade i lantbruket. Det var samma system som det berättas om i Emil i Lönneberga.

1918 köpte Nils Björkman, dåvarande ägaren till Ekströmmen, gården av kommunen. Han ville ha en ståndsmässig pensionärsbostad och byggde den nuvarande mangårdsbyggnaden. Strax efter dog han emellertid och en trädgårdsmästare övertog Fågelberg. Han anlade parken och planterade fruktträdgården. Senare bytte gården ägare flera gånger, för att 1967 köpas av Otto och Elsie Gröntoft.

Då var Fågelberg en bland många aktiva lantbruk i Rappestad. Nu är den tiden förbi och det har blivit fritidshästar, några får och ankor i dammen. Vi håller nu på att förnya parken som blivit hårt åtgången av stormarna Gudrun och Per, och utanför gårdsområdet har vi anlagt rid- och promenadstigar, t.ex. längs motorvägen. Det som förut var mark som krävde hårt slit av sitt folk är nu områden där människor tillbringar sin fritid. Tiderna förändras.

Magnus Gröntoft

I följande nummer kommer fler presentationer av hus och gårdar, i och runt Rappestad.

Rotfruktsodling

Vi fortsätter vår serie där Uno Berntsson berättar några ungdomsminnen från en mindre gård på 50-talet.

Vi odlade inga sockerbetor men väl morötter och foderbetor. Morötter är en mycket arbetskrävande gröda. Först skulle sandjorden harvas så väl att den rann som ren sand mellan fingrarna. Därefter körde far med en kupplag för att göra raka fina fåror. Sedan tog han fram en liten trävält och plattade till fåror så att det blev en plan topp. Nu började själva sådden. Såmaskinen var en handburen maskin som bestod av ett rör för frön och två runda skivor som rullades i jorden och matade fram frön och samtidigt myllade. Sedan var det bara att föra fram maskinen fåra upp och fåra ner. Nu var det bara att vänta på att fröna skulle gro. När plantorna var 5-6 cm höga var det dags för gallring och ogräsrensning. Avstånden mellan plantorna skulle vara 5-6 cm. Far odlade ca 1 ha med morötter så det var ett drygt arbete för oss barn att krypa 1.6 mil och gallra 270 tusen plantor. Det var inte bara ett tråkigt arbete. Om vädret var gott kunde det vara riktigt skönt och så kunde man ju alltid retas med sina äldre syskon. Efter någon vecka skulle hästhackan fram och någon skulle leda hästen så den inte trampade på plantorna. På sommaren skulle ytterligare en eller två ogräsrensningar göras innan hösten kom och morötterna skulle upp, även det ett handarbete. Blasten skulle skäras så nära moroten som möjligt men absolut inte i själva moroten. Morötterna kördes ihop till en långsmal stuka som täcktes först med ett tjockt lager halm och sedan ett lager med jord. Så fick morötterna ligga till våren då de togs fram och sorterades. Nu kunde far sälja dem med god förtjänst.

Foderbetorna kunde sås med radsåningsmaskin där endast var 6-de såbill användes. Gallringen var betydligt enklare än med morötter, då avståndet mellan plantorna var 20-25 cm.

Ogräsrensningen kunde göras med långskaftad hacka. När betorna togs upp användes blasten som foder till kor och grisar. Betorna kördes hem och lades i ett förråd i ladugården. När man sedan skulle utfodra med betorna användes en betkvarn som rev betorna till en grov massa som djuren åt begärligt.

Uno Berntsson



Morötter såddes med en handsåmaskin för att senare gallras för hand.