

Händer i Rappestad med omnejd

- 4-5 sept. Östgötadagarna.
- Lö. 15 nov, kl. 10-15. Julmarknad i församlingshemmet.
- Sö. 12 dec, kl. 15. Lucia vid Rappestad Ridklubb.



Nr 12, oktober 2010

Rappestad

Bladet



Höst i Rappestad.



Lyckan i Rappestad, se artikel på mittuppslaget.

Ordförande har ordet

Tyvärr har det varit en del tråkigheter under sommaren i Rappestad då någon illvillig peson har bränt ner Piparbos lada och föreningens serveringsvagn. Ett möte anordnades i församlingshemmet där polisen informerade om de inträffade händelserna. Man enades om att organisera nattvandring. Många ställde upp och jag vill rikta ett stort tack till alla som deltog.

Jimmy Eriksson från Polisen i Linköping tackade också för vårt initiativ och menade att det kanske bidrog till att de många bränderna i trakten upphörde.

Men nu är det bara att ta nya tag och försöka hitta en ny serveringsvagn. Vi är tacksamma för alla tips som kan lösa problemet med servering och förvaring.

Under våren har vi ordnat med Valborgsmässoeld med fyrverkeri. Detta var uppskattat och välbesökt. Den 8 maj hade vi Bakluckeloppis men vi hade otur med vädret så det blev inte många besökare. Den 19 maj hade vi möte med "mogna rappestadsbor" med flera intresserade. Den 20 maj hade vi en cykelutflykt till Ledbergs kulle och Ledbergsstenen. 6 juni-firandet hölls som vanligt i Bosses hage med korvgrillning och nationalsång.

Uno Berntsson

Se hembygdsföreningen hemsida!

www.rappestad-hbf.se

Rappestad-bladet utges av Rappestads Hembygdsförening.
www.rappestad-hbf.se

Kontaktpersoner: Uno Berntsson 218000,
Magnus Gröntoft 80410, samt Stefan Blücher 81264

Byn
ligger i Rappestad
socken av Valkebo härad
i Östergötland. Den är dokumenterad
i flera pergamentbrev från 1348 och framåt.
Flertalet av dess gamla frälsehemman övergick
i slutet av 1600-talet till Kronan. Från mitten av
1700-talet kunde bönderna själva genom 'skatteköp'
bli ägare till den jord de brukade. Därmed började också
hemmansklyvningen. Vid tiden för det smärtsamma Laga
Skiftet fanns
ett 10 - tal
ägare i byn.
Laga Skiftet
inleddes 1847
och fastställdes 1852.
Idag brukas hela byn av två moderna jordbruksföretag.

*Av Hans Slycke,
med Nils Mandelgrens teckningar som förebild.*



Rapestad vid förra sekelskiftet

Vid ett möte i Församlingshemmet i våras berättade Olle Andersson i Karlslund om händelser i Rappestad kring förra sekelskiftet. Hans far var byggmästare och byggde en del ladugårdar i trakterna runt vår by. Bilden nedan är från den tiden och är tagen då ladugården byggdes vid Berg. Ladan brann dock ner senare. Berg är gården mitt emot den trekantiga ladugården, på vägen mot Vikingstad. Under bilden finns namn på personer som identifierats. Några namn saknas dock. Vet du vem det är så hör av dig.



Ladugården vid Berg under byggnad.

Stående: Anders Andersson, byggmästare, övriga är okända.

Sittande: August i Lövåsen V-lösa, Johan Gren i Mantorp, Wille Adolfsson, knekten Forsell i Folåsa, okänd, fjärdingsman Bernhard Örnell i Bengtstorpet

Ridblogg av Lotta Esping

Ridverksamheten vid Rappestad Ridklubb är omfattande, med ca 300 ridande elever/vecka. Här finns även andra företag som sysslar med hästar och ridning. Lotta Esping utbildar t.ex. ryttare vid ridskolan men tar även emot hästar för träning, tävling, vidareutbildning och tillridning, under både kortare och längre perioder.

Hur vardag och helg ser ut i en sådan verksamhet berättar Lotta på sin blogg. Här beskrivs alla sidor av hennes hästverksamhet från det vardagliga slitet, till spännande tävlingar. Lottas ridblogg hittar du på Correns bloggsida, där man samlat olika typer av bloggar i länet, eller direkt via:

www.corren.se/bloggar/bloggare.aspx?blogg=4705871



Lotta Esping med Katara.

Lyckan i Rappestad

Vi flyttade till Lyckan vårvintern 2006. Vi fastnade direkt för tomten som är mycket spännande och består av två delar. Vårt nybyggda hus ligger på den övre delen, men det är egentligen den nedre delen som är mest intressant.

Här ligger den egentliga Lyckan, ett sommarhus som i sin arkitektur har brytt våra hjärnor en hel del. Huset ligger i en backe. I nedre planet finns kök och jordkällare, i det övre ett rum med sovalkov. Våningsplanen förbinds med en väl tilltagen veranda. Det måste ha blivit ett väldigt springande upp och ned för dem som bodde där. Lite begränsades det kanske ändå av den mathiss som fortfarande finns kvar, tyvärr dock inte i funktion.

När vi flyttade in fick vi överta en del kartor, föremål och andra saker som berättar om husets och tomtens historia. För oss är de ovärderliga, men vi vill givetvis veta mer. Vad vi förstår har Lyckan avstyckats från Piparebo kring sekelskiftet 1900. Lyckan fungerade sedan som grustag för väg-hållningen i området. När själva huset har uppförts vet vi emellertid inte, inte heller om det varit bostadshus från början eller haft någon annan funktion. Som sagt så är arkitekturen något förbryllande.

I mitten av 1920-talet köptes Lyckan av folkskolläraren Alfrid Olsson. Köpesumman var 740 kronor. Från Alfrids tid på Lyckan har vi haft turen att komma över en del fotografier. Alfrid kallades Olle och han jobbade på Folåsa skolhem. Hans första hustru gick bort ganska tidigt och han gifte senare om sig med den betydligt yngre Hildur. De bodde inne i Rappestad, på övre planet i Nyborg.

Lyckan hade de som sommarställe. Vi har hört från flera håll om hur de på våren flyttade några hundra meter ned till sitt sommarparadis. Här hade de odlingar, här hade de bin och hit bjöd de vänner och släktingar. Vi tänker oss att tomten

och trädgården måste ha varit praktfull när den togs om hand av Olle och Hildur.

Tyvärr tog glansperioden slut. När Olle och hans hustru inte längre tog hand om Lyckan förföll tomten och huset. Här växte så småningom slyn tät och huset kom av en del barn i Rappestad att kallas "spökhuset". När vi tog över Lyckan 2006 efter de förra ägarna som byggde vårt hus 2003, hade övre delen av tomten rensats och gjorts om till en modern villagrasmatta. Den nedre delen har vi själva börjat rensa och vi har även tagit ned en del träd.

Vi trivs förträffligt på Lyckan och i Rappestad. Att tomten har en historia höjer värdet för oss. Vi vill emellertid veta mer om Lyckan. Därför vill vi genom denna artikel också uppmana de av er som vet något om Lyckan att höra av er till oss. Kanske har ni egna bilder, kanske vet ni mer om varför sommarhuset är byggt som det är eller kanske vad den fina muren som delar av tomten haft för funktion.

*Dan och Eva Malmsten
013-817 89, dan.malmsten@lkpg.visit.se*



Folkskollärare Alfrid Olsson, med fru (till vänster) och gäster.