

## Händer i Rappestad med omnejd

- 5-6 sept. Östgötadagarna, Bosses veterantraktorer.
- Lö. 24 okt, kl. 19. Oktoberfest i församlingshemmet.
- Lö. 14 nov, kl. 10-16. Julmarknad i församlingshemmet.
- Sö. 13 dec, kl. 15. Lucia vid Rappestad Ridklubb.



*Demonstration av linberedning under Östgötadagarna.*



Nr 10, oktober 2009

# Rappestad

*Bladet*



*Furulid i Rappestad, se artikel på mittuppslaget.*

## Ordförande har ordet

Nu är hösten här med mörkare tider. Den 25 okt går vi över till vintertid, då vrider vi tillbaka klockan.

Den 19 mars hade vi vårt årsmöte. Valborgsmäss firades som vanligt med en stor brasa och ett jättefint fyrverkeri. Den 17 maj gjorde vi en utflykt till Sya hembygdsgård där vi fick en fin guidad visning. Den 6:e juni vår nationaldag firades som vanligt i Bosses hage med korvgrillning. Kvällen avslutades med nationalsången. Den 5-6 september arrangerades Östgotadagarna då Bosse visade sina veterantraktorer. Vi visade också hur det går till att bereda lin. Inne på logen serverades nygräddade våfflor och Östgötaäppelkakan till ett gott kaffe. Den 24 oktober ska vi ha en Oktoberfest. Den 14 nov håller vi vår Julmarknad.

Vi vill tacka alla och särskilt Bosse, som ställer upp och jobbar för våra arrangemang.

*Uno Berntsson*

**Se hembygdsföreningen hemsida!!**

**[www.rappestad-hbf.se](http://www.rappestad-hbf.se)**

Rappestad-bladet utges av Rappestad Hembygdsgöreling.  
[www.rappestad-hbf.se](http://www.rappestad-hbf.se)

Kontaktpersoner: Uno Berntsson 218000,  
Magnus Gröntoft 80410, samt Stefan Blücher 81264

## Bosses traktormuseum på Östgotadagarna

Den 5-6 september genomfördes Östgotadagarna. Rappesstad bidrog till aktiviteterna i länet genom visning av Bosses museum för veterantraktorer.

Bosse Strålhake hade öppnat museet och även frikostigt upplåtit lokaler där hembygdsgörelingen serverade kaffe. Under dagarna två kom en jämn ström av besökare till museet för att se och lyssna på gamla dragare. Traktorer som Bosse har renoverat med stor noggrannhet, till nästan nyskick. Intill kunde man även studera beredning av lin, som hembygdsgörelingen ordnat med.

Vi blev väl inte direkt nersprungna av utsocknes besökare, men de som kom fick förutom veterantraktorerna även kaffe med nygräddade våfflor och äpplemuffin. Den senare var specialkomponerad till årets upplaga av Östgotadagarna.

Om ni passerar museet och tycker att det luktar nygräddat, så är det inte Bosse som börjat köra sina traktorer på rapsolja utan väffellukten som fortfarande sitter kvar i väggarna.

*Magnus Gröntoft*



## Ungdomsminnen

En episod som hände när jag var 12-13 år, på 40-50 talet.

På den tiden, innan semin fanns, hade man en bolagstjur som var uppstallad på en av granngårdarna. Man hade bildat en tjuvförening som inköpte en fin tjur med bra stamtavla. En dag sa far "du får gå till tjurs med en ko innan du går till skolan".

Här lönade det sej inte att protestera så det var bara att hämta kon i ladugården och knalla iväg. Den som har lett en ko vet att hon inte alltid vill gå dit du vill. Efter mycket stretande och släpande var vi så framme vid gården där tjuren var uppstallad.

Nu bar det sig inte bättre än att det inte var någon hemma på gården, som skötte om tjuren. Sagt och gjort. Jag band kon i en krok i ladugårdsväggen och gick in och satte på en grimma och ett rep i nosringen på tjuren och ledde ut den säkert 800 kilo tunga tjuren till kon. Men kon var inte med på noterna och det blev ett knixande för tjuren. Men han var tydligen van vid lite motstånd så han klarade sin uppgift och det var bara att leda in tjuren och binda upp den.

Hemvägen gick lite lättare för kon ville nog hem. Sedan var det att tvätta sej och cykla två km till skolan och magistern frågade varför jag kom för sent. När jag berättade blev det skratt och fniss i salen.

*Uno Berntsson*



## Sömnadsläger i Rappestad

Med barn, villa och trädgård kan det vara svårt att hinna med sina egna intressen – åtminstone under några längre stunder. Därför har jag vid två tillfällen arrangerat sömnadsläger för mina vänner, i Rappestad församlingshem. Där finns bord, stolar, eluttag och kök, och så mycket mer behövs inte.

Vi har alla skaffat barnvakter och tagit med oss det vi behöver för de projekt vi vill jobba med. Många olika alster har skapats under dessa helger: vinterkappor och andra kläder för eget bruk, lapptäcken, barnkläder, handväskor, gardiner, halsdukar m.m. Ett uppskattat inslag har varit fula-tygbytet, där vi spelar tärning om tyger som någon annan vill bli av med. Många brukar också passa på att smita iväg till Kajorna för att fynda barnkläder och annat. På lördagskvällen har vi ordnat en trevlig middag och bjudit in våra familjer. Ett bra sätt att umgås och få tid till sitt eget!

*Åsa Hagström*



*Sara Thorn deltog i sömnadsläget i Rappestad.*

## Furulid i Rappestad

Våren 1931 avstyckades tomten Rappestad Mellan eller Murgård 3:7 för kantor Elias Furustam och dennes hustru Gerdas (född Ahlqvist) räkning. Säljare var August och Anna Pettersson i Klockaregården, Rappestad och priset sattes till 1500 Skr, vilket i 2008 års penningvärde motsvarar 41 943 Skr.

Elias Furustam föddes 26 januari 1871 på Krokbränninge Ödegård i Kaga församling av föräldrarna hemmansägare Per Johan Eliasson och hans hustru Carolina Brandt.

I juli 1931 levererades huset, som av Furustam döptes till "Furulid". Det var ett monteringsfärdigt BORO-hus som benämnes "Granbacken" i Boros katalog från 1931. Huset levererades av Lansbro Trävarubolag Borohus, till en kostnad av 6328 Skr, vilket i 2008 års penningvärde motsvarar 176 942 Skr.

Släktingen till familjen Furustam, tak och kyrkomålaren, John Winberg uti Rappestad har utfört allt måleri inomhus. Hans måleriarbete med spegeldörrar, tak, taklister och bröstpanel är fortfarande intakt, i originalfärg från 1931.

Den 1 sept. 1980 sålde dottern Aina Furustam huset till nuvarande ägarna Kerstin och Henry Larsson, vilka år 1994 gjorde en tillbyggnad på västra sidan av huset.

År 1997 borrades ett 110 m djupt hål i berget avsedd för bergvärmeinstallation. Borrålet ger enligt brunnsböraren dessutom 150 minutlitter vatten.

Numera benämns fastigheten Rappestad 3:7.

*Henry Larsson*



*Furulid, sett från baksidan.*

**Rappestads Hembygdsförening**

**anordnar**

**Julmarknad**

**i Församlingshemmet**

**lörd. 14/11 kl 10-16**

**Välkomna**